



JBC Randenbroek
Parelhoenstraat 12
3815 AG Amersfoort
Email adres:

5 Mei 2014

elly.dijkman@ziggo.nl

Woordje vooraf van de Voorzitter

Beste boule liefhebbers/vrienden/ en fanaten,

Als u dit leest wil dat zeggen dat de 2^e nieuwsbrief van 2014 een feit is en naar ik hoop met veel nieuws van u (leden).

Voor Elly & Paul is het elke keer weer een behoorlijke klus maar met veel copij gaat het veel vlotter.

Ik ben benieuwd.

Het is nu eind april dat ik dit schrijf en er is weer het nodige gebeurt.

We hebben onze jaarlijkse algemene ledenvergadering achter de rug. We hadden een behoorlijke opkomst en er werd het nodige ge-en bediscussieerd over de agendapunten.



De notulen en de complete vergaderset waren het laatste werkstuk van Gerrit Rietberg. Wij hebben afscheid genomen van Gerrit als secretaris en ik heb benadrukt dat hij met zijn werk een belangrijk onderdeel van Jdb Randenbroek is geweest.

Tevens mogen wij verwelkomen onze nieuwe secretaris Elly Dijkman.

Zij gaat het secretariaat op haar manier runnen

en wij hebben er alle vertrouwen in dat dat goed komt. De algemene zaken worden verdeeld over alle bestuursleden.

En last but not least verwelkomen we een nieuw bestuurslid kantinezaken tw. Arie Buis. De kantinecommissie heeft de zaken goed op de rit staan en er was/is nu ruimte om deze stap te zetten. Arie welkom, na de pauze nam Arie op ons verzoek plaats achter of aan de bestuurstafel. Redenen genoeg om voor bovenstaande veranderingen dankbaar te zijn.

Ook het financiële beleid is getoetst en de kascontrolecommissie heeft de vergadering gevraagd het bestuur decharge te verlenen, dat is gebeurt en daar zijn we erg blij mee. Henk Rijkema en ook de kascontrole commissie hartelijk dank. Het bestuur bedankt ook vanaf deze plek allen voor hun inbreng.

Het volgende is de politiek;

De zetelverdeling is nu duidelijk, de sportwoordvoerders worden weer benoemd.

De namen die ik heb gehoord verschillen behoorlijk van de vorige dus gaan we weer een ontmoetingsronde organiseren bij onze vereniging om ons weer in de picture te brengen bij de politiek.

Ik wil dit (samen met Elly en Diem) op een dinsdag-of donderdagmiddag plannen. Ook willen we weer een gesprek met de wethouder aanvragen want een echt vervolg hebben we niet gehad en daar gaan wij niet mee akkoord. We blijven dus de bekende vinger aan de overbekende pols houden en we houden u op de hoogte



Het zomerseizoen is weer begonnen en per 1 april mogen we weer buiten spelen. Ik verwijs u naar het blad Petanque waarin de voorzitter van de NJBB (Sjoerd Pieterse) ook een verhaaltje heeft geschreven over het gebeuren binnen / buiten in samenhang met temperaturen etc. etc.

Meerdere Zomercompetities hebben een aanvang genomen en vele Randenbroek-teams nemen hier aan deel. Mogen we best wel trots op zijn.

Op onze toernooien etc. etc. worden door de kantinecommissie tegenwoordig enkele snacks aangeboden. Dit leid tot veel enthousiasme en inmiddels hebben zij een soort hartige lunch (kipblokjes in satésaus, met sla tomaat ei + een bakje friet met saus) voor de zeer aimabele prijs van € 3.50 in de aanbieding. Op het geweldig gezellige Paastoernooi hebben wij de terrascommissie hierop uitgestuurd en ik moet zeggen mijn kleindochter en kleinzoon vonden het heerlijk. Dus onze complimenten en ga vooral zo door.

Onze vrijwilligers hebben we in de week voor Pasen mogen bedanken met een heerlijke doos Leonidas bonbons, hetgeen zeer in goede aarde (niet letterlijk) viel. Allen dank.

Tenslotte dit; laten we in onze club goed om ons heen kijken naar onze naasten en geef het aub aan de lief- en leed leden door wanneer er iets aan de hand is, zij kunnen dan op een gepaste manier reageren.

Tot zover voor deze keer.

Ik wens u allen een heel fijn en gezond zomerseizoen toe.

Henk Smit



Beste Jeu de Boulers

Ik wil jullie allemaal danken voor de kaartjes en de bloemen, die ik van jullie tijdens mijn ziek zijn mocht ontvangen

Het doet je goed als je in de lappenmand zit en er mensen zijn, die je een steuntje in de rug geven.

Op het ogenblik herstel ik goed na de heupoperatie.

Ik hoop dan ook van de zomer weer op de baan te staan.

Nogmaals mijn dank.

Ingrid van den Hoek 

Maatschappelijke betrokkenheid

Binnen onze club zijn er leden die niet alleen betrokkenheid hebben bij ons wel en wee , maar ook met organisaties die zich inzetten voor de zwakkeren in onze maatschappij. In zulke gevallen wil de club belangeloos bijspringen om deze mensen een paar uur plezier te laten beleven. Dit doen we door begeleid door onze vrijwilligers onze nobele sport te spelen.

Deze maand mochten wij op een dinsdagavond, via contacten met de "Vosheuvel" een achttal mensen onze sport laten beleven. Het is fenomenaal , het enthousiasme en de gulle lach van deze deelnemers gewaar te worden . Voor de begeleiders is het net zoveel pret als voor de gasten. Als je denkt van , "dat zal wel niet veel worden", kom je nogal eens voor verassingen te staan. Hoe dan ook, de gasten vermaken zich uitstekend. Uiteraard wordt door de begeleiders de spelregels met een korrel zout genomen en slordig spel of miskleuntjes verhogen de spanning en het genoeg.

Dat dit door de deelnemers wordt gewaardeerd blijkt uit de beleefdheid en dankbetuigingen aan de begeleiders en de club, bij het hartroerend afscheid nemen.

Rozen verwelken

Jaren lang zijn de rozenperken bij het Boulodrome een lust voor het oog geweest.

Vanwege het vele stekelige onderhoud is verwaarlozing opgetreden en hebben we moeten besluiten dit fleurige perkgedeelte te ruimen.

Om onderhoud te beperken is worteldoek gelegd , zodat het onkruid hier geen kans krijgt.

Voor het gezicht en om de overvloed van blauwe sintels te beperken, hebben we dit verzwaard met het blauwe spul.



Bovendien hebben we fietsenrekken geplaatst zodat duidelijk werd waar de fietsen horen te staan. Maar ja we zijn van die figuren die al snel denken: dat zullen we zelf wel uitmaken. Resultaat is een warboel in de buurt van het terras en menigeen stalt zijn voertuig op de blauwe sintels. Die prikken met de standaard dan gaten in het worteldoek. Het gevolg is onkruidontwikkeling dwars door het doek. En dat wilden we nu zo graag voorkomen. Onze onkruidbestrijder is dan ook bijzonder verdrietig. Hij wil ons graag ten dienste staan, maar de ontstane gebruiken zijn een doorn in zijn oog. Een van de redenen was dit ooit, om de rozen te verwijderen.

Dames en Heren wielrijders, denk s.v.p. aan de opstelling van Uw voertuigen om het ieder naar de zin te houden.

We zien liever blijde gezichten als U begrijpt het wel.

Dank voor Uw medewerking.

VERSLAG KAARTCOMPETITIE 2013 – 2014

Op zaterdag 26 oktober 2013 begon de traditionele, 8 avonden durende, kaartcompetitie voor jokeraars en klaverjassers, er werd gestart met 2 tafels voor het jokeren en 3 tafels voor het klaverjassen. Helaas konden wij het verdere verloop van de competitie deze bezetting niet altijd vasthouden en werd er 2 avonden zelfs met maar 1 joker tafel en 2 klaverjas tafels gespeeld, een positieve uitzondering was zaterdag 23 november 2013 toen er met maar liefst 3 joker tafels en 4 klaverjas tafels werd gespeeld.

Voor alle duidelijkheid dient nog vermeld te worden, dat er de 8 avonden uiteraard niet alleen voor de competitie werd gespeeld, maar er ook kaarters waren die, om verschillende redenen niet aan de competitie konden of wilden meedoen en derhalve per avond voor de dagprijzen speelden.



Ondanks de wisselende bezetting van de avonden werd er geen afbreuk gedaan aan het principe dat er niet met het mes op tafel wordt gespeeld en dat uitte zich door een hoge dosis gezelligheid, maar toch werd ook wel degelijk geconcentreerd gekaart, want er werd elke avond ook gespeeld om mooie prijzen, die ook dit jaar weer door Truus van der Graaff samen met haar vriendin Riek Klein werden verzorgd, waarvoor onze dank!

Verder hadden wij het geluk dat Rieky Rietberg als verwoed jokeraarster haar man Gerrit steeds meenam, die weliswaar niet zo gek van kaarten is maar daardoor wel de bar voor zijn rekening nam, ook hiervoor hulde uiteraard!

Deze competitie kenmerkte zich helaas ook door ziekte van vaste spelers, zoals Jan van Wijngaarden, Richard Smit en Ingrid van de Hoek. Wij willen jullie hierbij dan ook van harte beterschap wensen en spreken tevens de hoop uit dat wij jullie aanstaande oktober weer mogen verwelkomen.

En dan zaterdag 29 maart 2014 de finale avond voor de competitie kaarters, waarvan 4 personen nog streden voor de verdeling van de hoofdprijzen. Er waren in totaal 3 prijzen

voor de klaverjassers en 2 prijzen voor de jokeraars te vergeven en wat voor prijzen, Truus en Riek hadden gezorgd voor prachtig opgemaakte manden met als thema Pasen en daarnaast waren er 2 poedelprijzen voor de ongelukkige laatste.

Dan zijn wij nu nog de uitslagen van de competitie verschuldigd!

KLAVERJASSEN;

	NAAM	PUNTEN
01.	Joost van der Graaff	25124 *
02.	Gerard van Bruggen	24899 *
03.	Elly Dijkman	24847 *
04.	Hans Dijkman	24826
05.	Peter Straub	24047
06.	Ria van Ruitenbeek	23982
07.	Alie te Beek	23466
08.	Gerard Flos	23394
09.	Erik van Holstein	23255
10.	Jan van de Groep	23236
11.	Gerard van Ruitenbeek	22586
12.	Paul Dijkman	22358 P

JOKEREN

	NAAM	PUNTEN
01	Evelien Woordes	833 *
02	Greet Boersma	1511 *
03	Marjon Tuyn	1740 P



Bij het jokeren moesten de, competitie spelende, dames hun stinkende best doen om **niet** in de prijzen te vallen!

Rest ons iedereen een fijne zomer toe te wensen en hopelijk gaan wij elkaar weer aanstaande oktober ontmoeten voor (al)weer een nieuwe kaart winter!

Uw organisatie Joost van der Graaff en Erik van Holstein.

Verslag van de Kantinecommissie.

Eindelijk na een lange tijd zonder een afgevaardigde (bestuurslid kantine) is het toch er van gekomen dat er iemand (Arie Buis) zich voor deze functie beschikbaar heeft gesteld. Het jaar is een paar maanden op gang en de resultaten van de kantine zijn positief. Dit is mede te danken aan de goede inzet van de vrijwilligers die hun vrije tijd vol overgave besteden aan het werk binnen de club.



Er zijn de laatste maanden enkele kleine dingen toegevoegd aan het assortiment.

Onder andere het toevoegen van patat aan het assortiment snacks.

Het patat bakken op de hussel avonden kan alleen gebeuren als de bar medewerker bereid is om op deze avond de frituur aan te zetten.

Er is binnen de commissie afgesproken dat dit geheel ligt bij de desbetreffende medewerker of hij het wel of niet doet.

Het is namelijk voor de medewerker geen verplichting om het te doen.
Wij vragen dan ook om hier begrip voor te hebben.
De gehakt ballen werden voorheen kant en klaar ingekocht en opgewarmd in de magnetron.

Door de hoge inkoop prijs hebben we gemeend dat dit anders moet.
Er is door de commissie besloten om deze vers te maken en net zoals vroeger gebeurde deze uit de jus te verkopen.
Daardoor kunnen we de prijs van de gehakt bal weer op oude niveau terug brengen.
Tijdens de toernooien is er ook een dagmenu te verkrijgen tegen een zeer lage prijs .



Tijdens het voorlaatste toernooi is er een aanvang mee gemaakt en dit bleek een daverend succes te zijn .
Door dit succes is er besloten om dit voor de volgende toernooien te herhalen.
Wij denken dat er door deze aanpassingen het imago van onze club ten goede komt en hopen dat mede hierdoor de inschrijvingen voor toernooien omhoog zullen gaan.
Zondag 18 mei wordt er de afdelingscompetitie gespeeld bij Randenbroek.
Hiervoor kunnen we nog wel handjes gebruiken van mensen die het leuk vinden om te helpen.
Mocht U nog een beetje tijd over hebben en zin om bij te springen neem dan even contact op met Wim Jonkers hij kan dan eventueel iets met u afspreken
Verder mocht het door het lezen van de nieuwsbrief of anderszins ideeën of suggesties zijn laat het ons weten we staan er voor open.

Vreemde verzoeken

Vanuit de wereld die zich bezig houdt met het spelen van petanque kunnen allerlei vragen aan gelijkgestemden, via moderne communicatiemiddelen aan ons gericht worden.
Wat denkt U van een verzoek afkomstig van een bouleclub uit het oosten van Nederland;

Wie kan ons helpen aan oude boules voor een goed initiatief voor Colombia

Colombia is een groot land in het midden van zuid Amerika wat ons het meest bekend is geworden van de cocaïne handel. Daar hebben wij de ballen verstand van, maar hoe komt men aan zo'n verzoek.

In januari is de onderhoudsploeg bezig geweest onze voorraad boules, die wordt aangehouden voor verhuur aan scholen, feesten of bedrijfsuitjes , op te poetsen en te sorteren.

Circa 200 geselecteerde boules zijn van roest ontdaan opgepoetst en geolied. Maar er bleven nog een aardig aantal over van mindere kwaliteit.

Het vreemde verzoek gaf aanleiding te vragen of dit aan het doel beantwoorde. Er kwam antwoord vanuit Wachtendonk, Duitsland, dat onze aanbieding voor de overtollige 75 boules, in dank werd aanvaard.



Na meerdere e-mails leerden wij als boule liefhebbers elkaar kennen en kwamen tot afspraak om deze op ons Boulodrome te kunnen overhandigen.

Bij de gelegenheid op 2 april begroette ik de bijzonder goed Nederlands sprekende Duitser en zijn uit Colombia afkomstige vrouw. Hieruit werd dus duidelijk welke betrokkenheid er was met het Colombiaanse verzoek.

Na dankbaar handen schudden, werd een fotosessie gehouden, waarbij Diem als aanbieder getooid met een Colombiaans petje en een breed lachende Berthold Perret elkaar de hand schudden.

Bovendien werd ons Boulodrome van binnen en van buiten op de plaat vastgelegd, zodat Colombianen een idee konden krijgen van mogelijkheden om deze sport te beoefenen.

De 60 kilo aan stalen boules werd in de auto geladen en zullen vanuit Duitsland op transport worden gesteld naar Colombia, waar dit echtpaar de basis heeft gelegd voor de verspreiding van petanque.

Mocht U per ongeluk in de buurt zijn kunt U binnenkort zelfs daar een partij petanque spelen.

Op internet vonden wij het volgende over Petanque in Colombia

Jean-François Hémon, wereldtop in petanque

door Tim Schoonjans © Brussel Deze Week

Brussel | 13:13 - 01/09/2013

Jean-François Hémon (40) is een grote naam in de petanquewereld. Op wereldkampioenschappen is hij een vaste podiumklant en onlangs behaalde de Brusselaar, samen met Steven Ielegems, de bronzen medaille op de Wereldspelen in het Colombiaanse Cali. Nog maar eens een bewijs van onze sterke petanqueploeg, al vreest de Brusselaar voor de toekomst.



Geschiedenis van het Petanque-spel

Aanvankelijk beoefend in Egypte, is het spel via Griekenland en Italië overgegaan naar Gallië, wat nu Frankrijk heet. Ieder land heeft zijn eigen variant van het spel. In Italië heet het Bocce of Boccia, en in Engeland noemt men het Green Bowls.

In Frankrijk heeft het echter meer varianten. Met name in het Zuiden.

Marseille is de bakermat van het Petanque spel, men speelt er het Jeu Provençal, of La Longue. Bij dit spel heeft men banen van meer dan 20 meter, de boules zijn groter dan de normale, en de spelers balanceren op een voet na een stap uit de cirkel.

Tireurs (schieters) dienden zelfs 3 stappen te nemen om goed te kunnen mikken.

In het gedeelte rondom Parijs, is het Jeu Parisiën erg populair; in Bretagne het Palet Breton en in de streken van Lyon speelt men het Jeu National en Jeu Lyonnais.

En zo zijn er nog meer varianten.

Het ontstaan van het petanque zoals wij het ook in Nederland spelen is ontleend uit de ervaringen van Jules le Noir, gewoond in de omgeving van Marseille. Deze Jules was een gereputeerd speler, een grand vedette in het Jeu Provençal, maar vanwege zijn gevorderde leeftijd, was hij niet meer in staat het zware werk te doen wat geëist wordt van La Longue. Bovendien was hij een beetje reumatisch.

Tijdens zo'n toernooi (waar hij als toeschouwer nooit ontbrak) begon hij zittend vanuit zijn rolstoel met een paar gewone boules en een klein houten balletje zomaar wat te spelen.

Hij gooide het kleine houten balletje op een korte afstand, plaatste er een boule bij en probeerde die dan weer weg te schieten.

Enige vrienden van hem vonden dit wel leuk en omdat Jules gehandicapt was door zijn rolstoel, trokken zij een cirkel in het zand van 50 cm, en plaatsten hun voeten daarin en speelden op die manier mee. Zij waren dus met die voeten gebonden.

In het Frans vertaald: Pieds Tanques.

Later noemde men het wat eenvoudiger: Petanque. Vanuit La Ciotat, het dorpje bij Marseille, waar Jules le Noir vandaan komt, werd dit spel wijd en zijd bekend en begon zijn opmars door heel Frankrijk.

Werd eerst met houten boules (beslagen met spijkers) gespeeld; midden in de jaren twintig begon men met de fabricage van metalen boules. Er meldden zich steeds meer liefhebbers voor deze vorm van petanque, jong en oud, man of vrouw, iedereen kon het immers gemakkelijk leren.

Momenteel zijn er in Frankrijk miljoenen mensen die dit spel beoefenen. Met meer dan 500.000 leden zijn aangesloten bij de Nationale Federatie, welke zowel het Petanque als het Jeu Provincial omvat.

Vanuit Frankrijk kreeg het Petanque ook bekendheid in de voormalige Franse koloniën; Tunesië, Algerije, Marokko, Senegal, Madagaskar. Maar ook de rest van Europa kwam in de ban van het Petanquespel. Spanje, Italië, Zwitserland, België, Duitsland, Engeland en niet te vergeten Nederland. Zweden, Finland en Denemarken hebben zich later bijgevoegd. Tegenwoordig tellen de landen als Thailand, Korea en Japan duidelijk mee en ook de Verenigde Staten en Canada zijn duidelijk van de partij en het zal duidelijk zijn dat het tegenwoordig een wereldomvattend spel is geworden. De pogingen om het als Olympische sport op te waarderen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Wel hebben we in Nederland de erkenning van Topsport gekregen.