



JBC Randenbroek
Parelhoenstraat 12
3815 AG Amersfoort
Email adres:

17 Augustus 2015

elly.dijkman@ziggo.nl

Woordje vooraf van de Voorzitter

Beste boulers,

Een klein voorwoordje deze keer, Net terug uit Frankrijk, lekker gebouwd. Op een toernooi tegen een van de leden van de triplettenkampioen 2014 van Frankrijk gespeeld. Uiteraard verloren 1-13.

Fantastisch om mee te maken, 1-13 verloren inderdaad, maar wat waren mijn zoon en ik trots op dat ene puntje. Daarna gezellig een wijntje met de heren gedronken.

Hier is het gezellig spelen, maar daar op een pleintje, zonnetje wijntje, balletje gooien is wel het ultieme boulegevoel.



Wat gemist, jazeker, de lekkere balletjes gehakt en de salade met kip en friet uit onze keuken.

Voor de vakantie hebben Arie Buis en ondergetekende wethouder Buijtelaar op de club mogen ontvangen.

Hem (en zijn gevolg) rondgeleid op de club en ons verhaal uit de doeken gedaan. Hij toonde begrip voor onze situatie.

Vervolg afspraken worden er voor september gemaakt, wij moeten nog eerst wat huiswerk doen.

Heeft dit alles enig resultaat ? We weten het niet maar hopen het natuurlijk wel enne niet geschoten is altijd mis toch ?

Voor de rest heb ik nog niet veel info dus wens ik een ieder nog een fijne vakantietijd waar dan ook, doe voorzichtig en kom allen gezond weer terug.

Henk Smit

Bouw en onderhoud/ beheer

Het is enige tijd geleden dat je algemene ledenvergadering is gehouden. Tijdens deze vergadering heeft Diem van Velzen zijn functie als bestuurslid met in zijn portefeuille beheer en bouw/onderhoud beëindigen. Ik heb de eer gekregen om het stokje van hem te mogen overnemen. Hierbij wil ik Diem bedanken voor zijn goede inzet en zal ik proberen dit met dezelfde overgave te evenaren.

Deze functie is mij niet geheel onbekend daar ik van de verhuizing vanuit Randenbroek naar de huidige locatie mede aanstichter mocht zijn. Toen had ik ook het voorrecht om aan het bestuur te mogen deelnemen met als functie bouw en onderhoud.

Net als voor ruim 20 jaar terug is er nu weer een uitdaging voor de vereniging. Toen was het om te kunnen verwezenlijken om dat gene voor elkaar te krijgen wat we nu hebben.



Nu zal het zijn voor het behoud van de huidige locatie en eventuele verbouw/nieuwbouw. Later in de tijd als er meer bekend is vanuit de gemeente zullen we daar uitgebreid op terug komen.

Ik vind het een hele uitdaging om daar net als toen me voor te mogen zetten.

Toen was het met een grote groep enthousiaste vrijwilligers

Mijn/onze wens is dan ook dat zodra er concrete plannen zijn en er definitief stappen genomen kunnen worden we weer kunnen rekenen op net zo'n grote enthousiaste groep vrijwilligers.



Graag wil ik nog even kwijt dat er op de woensdag morgen een groep vrijwilligers bezig is met het kleine onderhoud en het onderhoud van de banen en tuin dat onder leiding van Gerard Flos.

(naar horen schijnt het ontzettend gezellige te zijn)

Daarnaast is er een groepje dat zich bezig houdt met het schoonmaken van de kantine en toiletten.

Vooraf de laatste groep kan zeker nog krachten gebruiken.

Mocht je hier voor interesse hebben neem dan contact op met Gerard of met mij.

Rest mij allen nog mede te delen dat er voor **dinsdag 22 september een grote schoonmaak** staat gepland voor de kantine en speelbakken.

Wij hopen op een grote opkomst van vrijwilligers want tenslotte maken vele handen licht werk.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn neem dan contact met mij op

Veel boules groeten

Arie Buis

Samenwerking met SRO

JBC Randenbroek probeert op allerlei manieren onze nobele sport bekendheid te geven. Een oud spreekwoord geeft aan, dat wie aan de weg timmert veel bekijks heeft. Deze wijze les in het achterhoofd, heeft ons doen besluiten het niet bij timmeren te laten maar aan het publiek te tonen op welke sport wij aandacht willen geven aan een plezierig spel.



Aansluitend op de opdracht van de gemeente, probeert ook SRO met diverse sporten, mensen warm te maken voor gezonde beweging. Daar hebben wij: SRO en JBC Randenbroek, elkaar gevonden. Met de uitvoerende dames van SRO hebben wij prettige contacten opgebouwd

zodat in wederzijdse doelstelling "Jeu de boule" een warme plaats heeft ingenomen. Dit jaar hebben wij deelgenomen aan diverse promoties van SRO gericht op verschillende doelgroepen. Vrijwilligers van onze club vinden hier een dankbaar publiek. Zo hebben wij op verschillende locaties getoond en later ervaren, wat wij met een prettige sport bedoelen.

Het spelen op onze accommodaties is, voor zowel leiding als gasten, een verrassende ervaring. Op deze wijze hopen wij ons leden bestand te verhogen en onze toekomst rooskleuriger te maken. Gelet op het enthousiasme van de deelnemers mag verwacht worden dat onze club geïnteresseerden mag verwelkomen. Zeker de eerste keren zullen zij begeleiding nodig hebben. Onze bereidwilligheid zal een visitekaartje worden om iedereen spelplezier bij te brengen.

Omdat wij niet zo in de kijker komen met onze verstopte speelvelden en accommodatie, is het verspreiden en bekendheid geven van Jeu de boule met de SRO samenwerking alleszins een prima gelegenheid. Onze indruk is dat ook SRO blij is met onze samenwerking. Aan onze leden de taak nieuwkomers welkom te heten en in te weiden in onze sportieve bezigheden. Wees trots een JBC Randenbroeker te zijn.



Metten is weten



Onder deze kreet, is een aspect van controle, onder onze aandacht gebracht. Het is niet meer genoeg om een probleem te herkennen je moet tegen woordig ook nog weten hoe zwaar het probleem is., hoe vaak het voorkomt, wie er mee te maken hebben en hoe het komt dat het probleem een probleem is.

Deze afgeleide van de kwantumfysica is een wetenschap op zich geworden.

Deze afgeleide van de kwantumfysica is een wetenschap op zich geworden. Sedert de wereldkampioenschappen voetbal in de USA is ons voorgedaan hoe je gegevens van allerlei zaken kunt weergeven.

Nou heb ik geen verstand van voetballen! Als een ploeg 72% balbezit heeft, een cornerverhouding van 85% een balsnelheid van 125 km per uur als topscore heeft en een doelsaldo van 1 tegen 2. Nou dan heb je toch met een bijzonder goede ploeg te maken. Toch schijnen ze met zulke cijfers niet naar de volgende ronde te kunnen komen.

.Nu begrijp ik niets van voetballen, maar dat deze tak van sport in Amerika niet van de grond wil komen kan ik nu toch wel begrijpen

De yanks houden niet van toevaltreffers. Puur geluk is geen basis om je aandelen op te kunnen zetten. Voor een goede onderbouwing van allerlei processen is het dus zaak, te meten wat er maar te meten is. Ook bij ons dus.



Het dragen van een rolmaat is niet meer voldoende. De maat is slechts de maat bij een vaste temperatuur en vochtigheidsgraad in acht genomen de kristalstructuur en de oppervlakte hardheid bij een vaste ruwheid. Dit is nog eenvoudig te vatten. Nee, het valt niet mee. Een Belgische patiënt had dat, bij zijn doktersbezoek; meldde als klacht "Dokter elke morgen om 06.14 uur heb ik ontlasting van modaal 878 gram met een temperatuur van 36,2 graden Celsius met redelijke plasticiteit, in kleurschakeringen tussen geel en donker oker". De arts vraagt: "is dat Uw probleem? Menigeen zou blij zijn met zo'n regelmaat!".

"Ah wel, meneer de Arts, ik wordt echter pas te 06.45 wakker ".Dus in ons vakgebied, hoeft een bal niet rond te zijn, als de afstand tussen het aangrijpings- en het draaipunt maar constant is.

Om een lang verhaal kort te maken. Een probleem is pas een probleem als er niet gemeten is. Voor dat U nu gaat meten is er nog een probleem: **wie maakt er eigenlijk een probleem van?** . Voorkomen is beter als genezen. Zolang we iedereen gelukkig maken, blijven problemen uit.

,

Een nieuwe activiteit: De Zondagmiddaghusseel

Eindelijk is het er toch van gekomen.

Onlangs zijn we gestart met de organisatie van de "Open Zondagmiddag Husseel". Het is altijd even afwachten hoe groot de belangstelling is maar we kunnen nu al wel vaststellen dat het een succes geworden is en dat de opkomst van zowel eigen leden als van externe boulers groot is.

We hebben nu 3 husselmiddagen achter de rug. Op de eerste dag hadden we nog 28 deelnemers maar op de laatste hussel mochten we al 40 boulers verwelkomen. Ook kunnen we vaststellen dat het aantal externe deelnemers groeit.

Elke keer is er met dank aan Greet weer een leuke prijzentafel zoals op de foto te zien is. Wat aanvankelijk dus als een proef begonnen is, is uitgegroeid tot een gezellige boule middag en we zullen er dan ook in de winter mee doorgaan. In de volgende nieuwsbrief c.q. de website zullen we de nieuwe data bekendmaken



LEUK OM TE WETEN



Voor veel Fransen moet het doel van de Olympische Spelen van 2024, die Parijs wil organiseren, zijn dat *Pétanque* een Olympische sport wordt. Een uitgelezen kans voor de miljoenen Fransen die het spel beoefenen. De petanque-spelers en hun sportbond een campagne begonnen.

Pétanque is een serieuze sport. De spelers hebben zelfs een meetlint met schuifmaat mee om te bepalen welke bal het dichtst bij het kleine balletje is geëindigd. De spelers hebben magneetjes aan een touwtje zodat ze niet hoeven te bukken om hun ballen op te rapen.

Parijs heeft zich in juni formeel kandidaat gesteld om de Olympische Spelen in 2024 te organiseren. De door het IOC erkende internationale Petanque-bond, de CMSB, wil van de sport een officiële Olympische sport maken. En dan het liefst natuurlijk vanaf het jaar dat de Spelen naar Frankrijk zouden komen, maakte de voorzitter van de bond op de radio bekend.



Jeu de Boules of Petanque

Hoewel *Pétanque* en *Jeu de boules* vaak door elkaar worden gebruikt om dezelfde sport aan te duiden, is *Pétanque* een variant van *jeu de boules*. In Frankrijk is *jeu de boules* een verzamelnaam voor verschillende spellen die met (metalen) ballen worden gespeeld.



Pétanque wordt in 160 landen gespeeld. Er zijn Franse kampioenschappen en wereldkampioenschappen. Er is zelfs een Duitse 'Pétanque Bundesliga'. Alleen al in China zijn er 200 miljoen beoefenaars van de sport, beweert de voorzitter van de Franse bond. Inderdaad werd op de Franse televisie onlangs een reportage getoond over een Chinees

dorp waar *Pétanque* een verplichte sport is. Maar niet alleen Frankrijk en China, ook in Marokko, Maleisië, Cambodja, Kroatië, Zweden en Zwitserland wordt door miljoenen mensen "gepetanquet".

De Fransen hopen dan ook op de steun van al die mensen. En van de fans die er wereldwijd zijn, die bij de Olympische Spelen kunnen komen kijken.

Waarom zou petanque geen Olympische sport kunnen zijn, maar tennis bijvoorbeeld wel